

*Heër, geef ons de kracht om te
aanvaarden
wat wij niet kunnen veranderen.*

†

Dankbaar aandenken aan

de heer

Frans VAN CAENEGEM

weduwnaar van mevrouw Denise TUIPENS

Geboren te Schendelbeke op
13 februari 1927 en godvruchtig
overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 19 mei 2001, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

Wat gaat er toch in mensen om ?

Wie kan het diep verlangen raden

van iemand, die alleen, verlaten,

geen licht meer ziet,

geen warme zon ?

Maar God staat ergens

toch te wachten.

Hij weet wat leeft in de gedachten.

De families VAN CAENEGEM, TUIPENS,
PENNEWAERT, VAN DE CATSYNE