

Wie in Mij geloofd, heeft eeuwig leven!



Gedenk in Uw gebeden

DE HEER

Juliaan VAN CAENEGHEM

weduwnaar van Mevrouw
Eugenie VAN DAMME

Geboren te Oosterzele op 25 juni 1886
en overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 18 maart 1977,
gezalfd met het ziekensakrament.

God schonk hem een lange levensweg, al werd de
avondschemering versomberd door lichamelijk leed, toch
heeft hij in groot geloof en onderwerping gebeden: Uw
Wil geschiede.

In vrede is hij heengegaan na een leven van werken
en zorgen. Door de tegenslagen van het leven heen, die
hem niet gespaard zijn gebleven, was hij opgeruimd en
menslievend, steeds bezorgd om het welzijn van zijn
gezin.

Heer God, wij danken U om het leven van deze mens
dat lang en rijk gevuld was. Nederig vragen wij U, hem
alle menselijke tekorten te vergeven en hem op te nemen
in Uw blijvende Zaligheid, samen met moeder zaliger
met wie hij vijftig jaar lief en leed gedeeld heeft.
Zegen allen die hem genegen waren en in niet-aflatende
zorg hem jaren hebben bijgestaan.

Sint-Rochus, parochiepatrocn, bid voor ons.

Mevrouw Georges VAN CAENEGHEM -
LIPPEVELDE Palmyre, zijn schoondochter,
De families VAN CAENEGHEN, VAN DAMME,
VANDERHAEGHEN en MELCKEBEKE
danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Druk. De As, (091) 62 70 01, Heistraat 45, Oosterzele
Begravenissen Wanzele, Dorp, (091) 62 56 47, Oosterzele