

Indien we het goede uit Gods handen ontvangen,
waarom zouden wij ook niet de tegenslagen
aanvaarden ?



Vroom aandenken in gebed aan
mevrouw

Julia-Ghislena Van Caenegem

echtgenote van de heer
Maurice-Alfred Van Oycke

geboren te Delftinge de 5 april 1905 en zacht
in de Heer ontslapen te Geraardsbergen op
9 september 1974, gesterkt door de H. Sacra-
menten der zieken.

Lid van Bond voor Gepensioneerden.

Een dierbare echtgenote, een zorgzame moeder
is van ons heengegaan. In onze ogen maar
al te rap, en nog te vroeg. En toch, doorheen
onze droefheid geloven we dat Julia thuis-
gekomen is bij de hemelse Vader.

Als trouwe christen heeft zij getracht haar
levenstaak tot een goed einde te brengen : in
de dagelijkse huiselijke zorg voor man, kinderen
en kleinkinderen ; haar meelevende liefde voor
de groei en het welzijn van het gezin van hare
kinderen. Ja in haar nooit aflatende ijver om in
woord en daad de eenvoudige en begrijpende

moeder, gebuur en evenaaste te zijn wist ze
hare gaven tot volle bloei te brengen. De moed,
de offervaardigheid, de gelatenheid bij de be-
proevingen heeft ze uitsluitend gevonden in haar
gebed, haar H. Mis tot ze naar de Heer ging
voor altijd.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, moge uw blijvend gebed en
trouw aan het christen-zijn mijn vrede en rust
bekomen. Dit zal voor mij uw beste dank zijn
en voor u allen de troost bij deze beproeving.
Beste echtgenoot, ik bid met u dat ge nu de
verdere steun en moed moget vinden bij hen die
u, begrijpend en meelevend, zullen omringen.

H. Ursmarus, patroon van onze parochie, wees
nu mijn voorspreker.

De families

VAN CAENEGEM, VAN OYCKE,

VAN ONGEVAL, TERRAIN,

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge