

Onze Vader... Uw wil geschiede...



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN

DE ZIEL VAN DE HEER

## KAMIEL VAN CAENEGEM

echtgenoot van Mevrouw

HELENE LIMPER

geboren te Erwetegem de 11 juli 1890, en  
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 25 april 1964, gesterkt door de H. Sa-  
kramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

Lid van de Confrerië van de H. Barbara  
en van de Bond van het H. Hart.

God, wij bedanken U om die goede vader  
die Gij ons gegeven hebt. Gij hebt hem  
teruggeroepen in het eeuwig leven.

De dierbare overledene was een goed man  
vlaams van karakter maar innerlijk goed,  
een man die zich hield aan zijn plichten  
tegenover God en Kerk en Vaderland.

Het heengaan van vader is alleszins toch  
plots gekomen - niemand dierf het den-  
ken dat die eerste ziekte zo fataal zou  
aflopen - Gods wil geschiede !

Tegenover de Heer, buigen we nederig  
het hoofd en bedenken dat we allemaal  
op weg zijn naar de eeuwigheid. - Elk  
overlijden roept de mens op zich te be-  
zinnen over zijn leven.

Heer, God van liefde en barmhartigheid,  
wij smeken U de dierbare bij U in het  
hemels rijk op te nemen.

Dierbare echtgenote, onze scheiding is nu  
toch zo plots gekomen, doch troost U in  
de gedachte dat wij elkander eens zullen  
teruzien bij de Heer.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,  
weest trouw aan de liefde en het geloof  
in Christus, bewandelt steeds de goede  
weg, dan zien we eens mekaar weer bij  
de Heer.

*Mijn Jezus barmhartigheid.*



Mevrouw Hélène Limper,

*zijn echtgenote*

Hr en Mw August Van Caenegem- Van  
Audenhove en kinderen,

Hr en Mw Georges Van Caenegem-  
Bogaert en kinderen,

Hr en Mw André Van Caenegem-De  
Cock,

*zijn kinderen en kleinkinderen,*

De familiën Van Caenegem, Limper,

Ruythorens en Van Nieuwenhove.

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.

Drukkerij W. Leenaert - Erwetegem