

De Koning, de Heer die komen zal, kom laten wij  
Hem aanbidden

† BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER †  
**Karel VAN CAENEGEM.**

echtgenoot van Mevrouw Clara Seghers

geboren te Erwetegem de 1 oktober 1908, en  
overleden te Zottegem de 15 december 1956  
Gezalfd met het Heilig Oliesel.

Op de eerste Zondag van de Advent, het Nieuwjaar  
van de kerk, lezen wij in het Heilig Evangelie de  
waarschuwing dat de Heer weerkeert. De Advent  
spreekt ons van een komst in genade ter gelegen-  
heid van het Kerstfeest, maar vooral houdt onze  
Moeder de Kerk die waarschuwing voor ogen: dat de  
Heer als Rechter weerkeert voor wij Hem misschien  
verwachten.

De dood opent zo dikwijls onze ogen. Mochten wij  
"de weg van vrede" betreden die Joannes de Doper  
aanwijst ook gedurende deze Advent van 1957: "Doet  
boetvaardigheid en richt U tot het Lam Gods' dat  
de zonde der wereld wegneemt!"

Duurbare echtgenote, lieve kinderen, zonder een  
laatste handdruk ben ik van U gescheiden. Myn ge-  
negenheid voor U moet niet gerekend worden bij  
uiterlijke tekenen. De zielen der Overledenen im-  
mers zijn in Gods' Hand... - Mijn gedachten zullen U  
doorheen het verder leven volgen, ik reken op U dat  
Gij mij ook niet vergeet.

Gij allen die mijn makkers en vrienden geweest zijt,  
bidt voor mij.

Goddelijk Kerstekind, laat de zielen der Overlede-  
nen tot Uw geboortefeest in de hemel toe. Amen.

Mijn Jezus Barmhartigheid

○ Schautteet - Zottegem



Mevrouw Charles Van Caenegem, geboren Clara Seghers,  
Mijnheer André Van Caenegem,  
Mijnheer en Mevrouw Werner Van Maldergem-Van Caenegem,  
Mijnheer en Mevrouw André Van de Weghe-Van Caenegem en kind Luc,  
Mejuffer Marie-José Van Caenegem,  
Mijnheer Achiel Van Caenegem,  
Mejuffer Annie Van Caenegem,  
Mejuffer Clarette Van Caenegem,  
De familiën Van Caenegem, Seghers, Limper en Van den Haezevelde  
DANKEN.