



VROME HERINNERING AAN
DE HEER

Laurent VAN CAENEGHEM

echtgenoot van Mevrouw
Hilda DOBBELAERE

geboren te Balegem op 29 april 1912
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth op 27 juli 1993
na het Sacrament der zieken
te hebben ontvangen.

Ere-Inspecteur bij het Bestuur
der Directe Belastingen.

Vereerd met verscheidene Ere-Tekens.

Mevrouw Hilda DOBBELAERE,

De families VAN CAENEGHEM, DOBBELAERE,
DE BACKER en VAN DE MAELE,

danken U voor de steun van uw gebed en
de troost van uw deelneming.

Laurent is niet meer onder ons. Heel zacht is hij heengegaan. Reeds enkele jaren ging het niet meer zo goed met zijn gezondheid. Maar dank zij de lieve zorgen van zijn echtgenote, familie, vrienden en verpleging heeft hij nog een mooie levensavond gekend. Met veel moed en vertrouwen in wat er komen zou, heeft hij zijn lijden gedragen tot hij op die morgen rustig insliep.

Wij nemen afscheid van een man die in zijn leven een mooie loopbaan heeft opgebouwd. Als inspecteur leefde hij voor zijn werk. Velen stond hij bij met raad. Door zijn correcte aanpak was hij voor iedereen gelijk en rechtvaardig.

Velen zullen Laurent ook nog herinneren als zeer taalvaardig, een aangename causeur die bij feestelijke gelegenheden vaak gevraagd werd om een feestrede te houden. Ook hiervoor was nooit iets te veel gevraagd.

Zijn echtgenote, familie en vrienden blijven bedroefd achter en toch zijn ze blij en dankbaar om de goede herinneringen die ze van Laurent hebben. Met een diep geloof in de verrijzenis vertrouwen ze hun man, schoonbroer, oom en vriend nu aan Gods liefde toe.

begr. porrez - uitg. van boxstael-van der stricht.