

+

Liefdevol aandenken aan
Mevrouw

magdalena van caenegem

weduwe van Achiel Van Maldergem,

geboren te Sint Goriks-Oudenbove
op 8 oktober 1909 en godvruchtig overleden
in de kliniek Sint Elisabeth te Zottegem
op 6 april 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

VAN CAENEGEM, LIMPER,
VAN MALDERGEM, SCHEPENS,

dancken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : maandag 14 mei 1990 om 18.30 u.

Aan het begin van iedere Vastentijd wordt aan de kristenen die zich daarvoor aanbieden het as-kruisje op 't voorhoofd getekend. Dit herinnert hen aan de grote werkelijkheid voor iedereen die op aarde ten leven gekomen is: "Gedenk, o mens, dat gij van stof en as zijt, en tot stof en as zult weerkeren."

Wij staan nu in het midden van de "goede Week": dit is de week waarin door de Heer Jezus, voor alle mensen die zich tot het kruis keren, alles goed zal worden gemaakt door Zijn vergevende liefde.

Voor Madeleine is het "tot stof en as weerkeren" begonnen in deze heilige week. In haar leven heeft zij gedaan waartoe zij in staat was. Ze was zorgzaam voor haar gezin en haar echtgenoot, en dankbaar voor het gezin van Marie-Louise waarin zij de laatste 7 jaren met liefde was opgenomen.

Moge zij in de goedheid van de al-vergevende en goede Jezus "op het kruis", opgenomen worden daar waar alles ten goede komt.

Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel