



TOT VROOM AANDENKEN
VAN MEVROUW

MARIE VAN CAENEGEM

echtgenote van de heer
JOZEF DE PAEPE

geboren te St. Goriks-Oudenhove, op 26 november 1906 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, de 16 december 1970, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

"Zalig de mens die zo geleefd heeft als hij wenst bevonden te worden bij zijn afsterven."

De duurzame overledene is door de dood verrast als zij nog in 't oog der mensen vele jaren had te leven. Dit mag ons tot nadenken stemmen, maar als kristen mensen hebben wij toch groot vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, in de Vaderlijke leiding van God de Heer. Want God die niemands verderf kan zoeken weet best wat goed is voor zijn kinderen en hen die Hij als de Zijne heeft aangenomen zal Hij als de Zijne langs de wegen der genade wel veilig in het vaderhuis binnen voeren.

Duurbare echtgenoot, plots en onverwacht ben ik van U als weggerukt; en toch had ik graag nog enkele jaren met U willen zijn, tot ons wederzijds geluk en vreugd, van wat rust genietende na een werkzaam en zorgvol

leven. Toch zal ik nog mijn best doen om U gelukkig te maken want ik vergeet U niet, ik verlaat U niet.

U ook, beste kinderen, vergeet ik niet. Hoe zou ik U kunnen vergeten? Hoe zoudt gij mij kunnen vergeten? Wij zullen aan mekaar zo dikwijls denken dat het bijna de schijn geeft dat wij nog bij mekaar zijn. Voor U bloedverwanten en vrienden zal ik bidden en wilt gij ook U mijner gedenken.

Heer Jozef DE PAEPE,

Heer en mevrouw Hector DE PAEPE-GOOSSENS en kinderen Hilde, Johan en Kristien

Heer en mevrouw André DE PAEPE-VAN DEN BOSSCHE en kinderen Kris, Carine en Peter,

Heer en mevrouw Roger DE PAEPE-GEZELS en kinderen Jos en Hans.

De families VAN CAENEGEM, DE PAEPE, MOREELS en ASCOOP,

danken U oprecht voor de blijken van deelneming betoond in hun diepe rouw.