

Wij aanbidden U, Heer.



ZALIG AANDENKEN

aan de Heer

Petrus Jozef VAN CAENEGEM

Echtgenoot van Mevrouw

Elisa STEVENS

geboren te Godveerdegem, 10 juni 1898

overleden te Zottegem, 29 april 1964

geholpen met het H. Sacrament van de zieken

lid van de Bond van het H. Hart



Wij loven U, Heer, en danken voor al de genaden die wij van U ontvingen.

Zoals het elk oprechte christen past, buigen wij met deemoed het hoofd bij Uw beslissing. Die beslissing wijst er naar dat Gij iets beters hebt voorbehouden voor hem die wij lief hadden. Want hij was een man die verdiende bemind te worden: voorkomende echtgenoot, zachtvaardige en toch krachtdadige vader, altijd bereid tot dienstbetoon, trouwe vriend, ijverige werker

Dierbare echtgenote, beste dochter en schoonzoon, lieve kleinkinderen, eerwaarde aan God toegewijde broeder en alle familieleden, ik ben op weg naar God: helpt mij door uw offers en gebeden, houdt mij dankbaar in herinnering.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

Mevrouw Elisa STEVENS zijn echtgenote
Mr & Mw Jean GHIJS-VAN CAENEGEM en
kinderen Peter en Luc

zijn kinderen en kleinkinderen
De familiën VAN CAENEGEM, STEVENS,
DE ROUCK en RIVIERE

danken Ued. oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk V. Ruyckenevalde Bogriet Godveerdegem