



Verzoend met haar Schepper
en hopend op de verlossing
is van ons heengegaan

MEVROUW

Rachel VAN CAENEGEM

weduwe van de Heer

René DE SMET

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 14 september 1908

en godvruchtig overleden te Gent
(Sint-Vincentiuskliniek) op 22 juni 1991,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Kristelijke bond
der gepensioneerden.

Lid van Ziekenzorg.

Medestichteress K.V.L.V.

Haar sterven was even eenvoudig als haar
leven. Dit maakt ons moeder zo uitzonderlijk.

Als een sterke vrouw, stevig verankerd in de
natuur, heeft ze de harde leerschool van het
leven doorlopen. Haar laatste jaren waren
rustig en zacht, gedragen door haar liefde
voor haar medemensen.

Haar laatste wens „Heer, kom mij halen” is
nu vervuld.

Een diep geloof heeft haar ziekte zinvol en
haar sterven mild gemaakt.

„René, de jaren die ik zonder u moest door-
brengen heb ik steeds de herinnering aan
ons samenleven diep in mij gekoesterd. De
hoop u in een andere werkelijkheid weer te
ontmoeten heeft mijn overgang gemakkelijker
gemaakt”.

„Dierbare kinderen weet dat gij veilig zijt, uw
moeder begeleidt u nu nog meer dan vroeger.”

Haar kinderen, kleinkinderen en familie,
danken U voor de troost die U bracht.

—

Namis op maandag 14 oktober 1991 om 19 uur.

Rouwcentrum Heyse en Zn. - Tel. 30 79 32
Drukker: j ANDRÉ, Poelstraat 10, Merelbeke