

« Ten paradijze geleiden u de engelen. »



Gedenk in een vroom gebed

DE HEER

**Raphaël, Romain VAN CAENEGHEM**

weduwnaar van **Mevrouw Rachel MICHELS**  
echtgenoot van **Mevrouw Nera DESMET**

geboren te Asper op 13 november 1898  
en plotseling overleden in het O. L. Vr. Ziekenhuis  
te Oudenaarde op 16 februari 1978,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Een eenvoudig, stil en goed mens is van ons heengegaan.

Niemand onder ons, hijzelf niet, wij niet, had kunnen vermoeden dat het einde zo vlug zou komen. Hij werd als 't ware door de dood verrast en brak zo ineens en plots zijn leven en al zijn toekomst-dromen af.

Hij was een trouwe echtgenoot en 'n goede vader, bekommerd met zijn kinderen, met hun zaken en met hun wel en wee.

Hij heeft een schone ouderdom bereikt en 'n rustige oude dag gekend.

Een kaartje leggen was zijn geliefkoosde ontspanning en sport. Daarom was hij ook gelukkig telkens hij samen was met zijn beste vrienden, de gepensioneerden.

Velen zullen hem voortaan moeten missen.

In vertrouwen op Gods barmhartige liefde, bidden wij nu voor hem :

« God, onze Heer,  
wij vertrouwen onze dierbare vader toe  
aan Uw liefde die geen grenzen kent.  
Wij zijn U dankbaar voor al het goede  
dat Gij ons door deze man gegeven hebt.  
Breng hem nu thuis in de vreugde van Uw Rijk,  
waaraan geen einde komt. »

Mevrouw Raphaël VAN CAENEGHEM,  
geboren Nera DESMET,

De Heer en Mevrouw  
Frans DEMUYNCK-VAN CAENEGHEM,

De Heer en Mevrouw  
Roger VAN CAENEGHEM-LEPEZ  
en zoon Filip,

De families VAN CAENEGHEM, DE SMET,  
DESMET, CAES, MICHELS en PAPPENS,

*danken U om uw blijken van deelneming  
en uw troostend gebed.*