

Ik ben de Verrijzenis en het leven.
Wie in Mij geloof, zal leven, ook al is hij gestorven.



Gedenk in uw gebeden

de ziel van de Heer

Remi-Joseph Van Caenegem

echtgenoot van Mevrouw

ALICE DE PAEPE

geboren te St.Goriks-Oudenhove de 19 september 1909
en godvruchtig overleden te Strijpen de 23 december 1968,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945; Bestuurslid van de C.O.O. Strijpen
Lid van de Broederschap van O. L. Vr. van Deinsbeke

O mijn God, Gij zult eens dezen verenigen, die Gij
vandaag gescheiden hebt. Gij zult de tranen drogen en
de droefheid verzachten. Wij hopen, wij geloven, wij
onderwerpen ons, wij beminnen. (Mgr. Gay)

Onze duurzame overledene Remi was een man van
geloof en van plicht en een trouwe vriend. Gans zijn
leven heeft hij in de vrees en de liefde van de Heer geleefd.
Voorbeeldig werker was hij een en al toewijding
voor zijn gezin en voor velen daarbuiten.

Met geduld en onderwerping heeft hij de ongemakken
en het lijden van zijn ziekte gedragen. Moge hij nu
in de hemel het eeuwig en onvermengd geluk genieten
dat God voorbehoudt aan zijn trouwe dienaars.

Bemide echtgenote, mijn welbemide kinderen en
kleinkinderen, zwaar is onze familie beproefd geworden
de laatste tijd. Ik verlaat u allen men spijt. Gij hebt mij
steeds met liefde en toewijding omringd. Ik dank u uit
ganser harte voor uw tedere bezorgdheid gedurende
mijn ziekte. Blijven wij verenigd door wederzijds gebed.
Tot weerziens bij de Heer.

Beste vrienden en kennissen en gij vooral mijn trouwe
wapenbroeders oudstrijders, wilt ook gij mij gedanken
in uw gebeden.

Heer, geef uw trouwe dienaar de eeuwige rust.

DR. MELCKEBEKE, KOSTER STRIJPEN

Mevrouw Remi VAN CAENEGEM, geboren Julienne-Alice DE PAEPE

De Heer en Mevrouw Denis DE ZUTTER-VAN CAENEGEM en kind Marleen,

De Heer en Mevrouw Paul MANSSENS-VAN CAENEGEM
en kinderen Marnic en Hans,

De families VAN CAENEGEM, DE PAEPE, MOREELS en ASCOOP

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming en gebeden.