

Gelijk het den Heer behaagde, zo is het geschied,  
dat de naam des Heren gezegend zij. (Job I 21)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### Victor VAN CAENEGEM

geboren te Delftinge den 8 September 1863, en god-  
vruchtig overleden in het klooster te Zarlardinge, den  
28 Februari 1952, bediend van de H. H. Sakramenten  
der Stervenden.

Zalig is de mens die de kwellingen verdraagt, want  
beproofd geweest zijnde, zal hij de kroon des levens  
ontvangen, die God beloofd heeft aan die Hem liefheb-  
ben (Jac. I 12)

Gij weet, o Heer, dat ik mijne ziel zuiver bewaard  
heb; ik heb mij nooit vermengd met dezen die het ver-  
maak zoeken, en mij nooit vervoegd met degenen die  
lichtzinnig wandelen. Tob. III 16-17

Het lijden des tijds 's van geen gewicht tegenover  
de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal  
worden. (ad. Rom VIII 18)

De dood is de overgang van den arbeid tot de rust,  
van het gevaar tot de veiligheid, van 't ballingschap tot  
het Vaderland. H. Bern.

Bemide b'odverwanten, weest mij indachtig in  
uwe gebeden; het is immers een heilig en zalig ge-  
dacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun-  
ne zonden ontslagen zouden worden.

Heer geef zijne ziel de eeuwige rust. (300 d.afl.)

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek



*De Families Van Caenegem ;*

*De Wolf ;*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het  
overlijden van hun dierbare afge-  
storvene,

DANKEN U.