

Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij gelooft, al is hij gestorven, zal leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

EMERENCE VAN CAENEGHEM

weduwe van Mijnheer

Frederic Surdiacourt

geboren te Parike, de 16 Juli 1863 en overleden te Everbeek, de 1 April 1956, versterkt door de Sacramenten.

Van krachten uitgeput is zij gestorven in een gezegende ouderdom. De hoge ouderdom is een erekroon als men de wegen der gerechtigheid bewandelt. Spreuken XVI, 31

Het afsterven is niet slecht, als het voorafgegaan is door een goed leven! S. Aug.

Vergeeten wij niet dat wie zijn kwellingen verduldig verdraagt, na beproefd te zijn geweest, de kroon van 't eeuwig leven zal ontvangen die God voorbereid heeft voor wie Hem bemint (H Jac.)

Vurig heb ik gebeden, mij onthouden van al wat kwaad scheen opdat de God van Vrede in mij alles zou heiligen en opdat geheel mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam onbevleekt bewaard zouden worden tot de komst van Onze Heer Jezus-Christus. S. Paul ad Thess.

Ik smeeek u, bidt voor mij, gij allen die mij gekend hebt!

Teerbeminde Kinderen en Kleinkinderen, vaart wel! Ik dank U voor uw goede en lange zorgen; bidt voor mij en denkt aan onze liefde in de zoete overtuiging van een blij en eeuwig wederzien.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefdel

300 d. afl.

De familiën

**VAN CAENEGHEM, SURDIACOURT,
BEERENS en SPITAELS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.