



Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan

Mejuffrouw

Maria Jozefa VAN CALSTER

geboren te Brussel op 16 februari 1906 en overleden in de Sint Franciscuskliniek van

Oprakel te Brakel op 27 november 1972, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en de apostolische zegen.

Gedurende 36 jaar stond zij als huishoudster en medewerkster in dienst van priester en parochiegemeenschap. Haar taak had zij opgevat als een opdracht, die zij uit Gods voorzienige hand had ontvangen. Werkzaam en ijverig als zij was, heeft zij zonder veel omhaal van woorden, veel goed gedaan. Zij steunde met gans haar levensinzet het parochiewerk van de priester, waar zij bijwoonde, voelde mee met de vreugde en het verdriet van de mensen, en waar ze kon helpen, was geen zorg haar te groot, geen moeite haar te veel. Die haar kenden, ontdekten in haar een onberekenende goedheid.

De ziekte en de pijn, die haar de laatste maanden ondermijnden kon zij met moed en aanvaarding verdragen, omdat gans haar leven rustte op vertrouwen en geloof.

Toen God haar riep, ging zij naar Hem toe, gans voorbereid. Zij verwachtte Hem. Wij mogen dan ook de blijde hoop koesteren dat God haar thans beloont, omdat zij toch heel haar leven haar best heeft gedaan.

Dierbare vrienden, die de eenzaamheid van mijn laatste levensdagen hebt verlicht, hebt dank voor uw genegenheid.

Beste zusters en verpleegsters, hebt dank voor de dagenlange verzorging, die ik in de kliniek mocht genieten.

E. H. Directeur, U dank ik, om de vele jaren van geluk en apostolische dienstbaarheid, die ik bij U mocht doorbrengen.

Wilt allen mij in uw gebeden gedenken, gij vooral, E. H. Directeur, wanneer gij aan het heilig altaar de dood des Heren viert, totdat Hij wederkomt.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

Met dank voor uw medeleven.

Uitg. S. Gijssels, Oprakel