

Gelijk aan 't vallend herfstebblad
verleen, o Heer, uw dienaar dat
de leste van mijn dagen mij
de beste en U de schoonste zij.



HERINNER U IN GEBED
MEVROUW

Maria, Magdalena VAN CAMPE

weduwe van de Heer Richard DOBBELAERE
en van de Heer Maurits DE SCHUYMER

geboren te Lovendegem op 23 oktober 1899
en godvruchtig overleden te Gentbrugge op
20 oktober 1979, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Deze dierbare en ingoede moeder was door
allen geëerd om haar eenvoud, ongeveinsde
liefde en oprechte godsdienstigheid.

In de herfst van haar leven is zij na 'n maan-
denlange en pijnlijke ziekte de eeuwige rust
ingegaan om in de vreugde van de Heer haar
familieleden en vrienden te vervoeogen.

Tot haar mogen nu de woorden van Jezus
weerklinken : welaan dan, mijn trouwe dienaress,
treed binnen in de vrede van God, welke is
bereid voor allen die Hem trouw hebben ge-
diend. Met eerbiedige tederheid zullen haar
kinderen haar gedenken en haar niet willen ver-
geten in hun gebeden. Mochten zij verder leven
voor de waarden waarvoor zij heeft geleefd :

de trouw van een goede vrouw en moeder en
het geloof waarin zij de kracht heeft geput om
deze levensopdracht steeds naar best vermogen
te volbrengen.

Dank mijn beste kinderen en kleinkinderen,
en gij allen, die mij hebt welgedaan. Speciaal
dank ik u voor de vele zorgen en bezoeken
gedurende de laatste maanden van mijn ziekte.

Bidt voor mij zoals ik voor u zal bidden bij
de Heer.

Geburen en kennissen, dank voor uw medele-
ven en voor uw gebed.

H. Maria, Koningin van de Rozenkrans,
bid voor haar.

De families VAN CAMPE, DOBBELAERE,
MORTIER, GOETHALS en DE SCHUYMER,

danken U van harte voor uw innige
blijken van deelneming en vurige
gebeden.