

«En wij zullen voor Zijn Aanschijn ons hart geruststellen bij alles waarin het ons veroordeelt want God is groter dan ons hart en Hij weet alles». (Joh. I, 19 - 20)



In dankbare herinnering aan

## MIA VAN CAMP

echtgenote van Willy HAELEWYN  
moeke van Claudia en Ethel

geboren te Duffel op 29 juli 1938

gestorven te Leuven  
op 28 september 1991.

---

Begraaf. Van Weverenbergh, Leuven  
Drukkerij Swings, Heverlee - (016) 20 26 42

Moeke,

Je was klein van gestalte  
maar zo groot van hart,  
broos van leden  
maar sterk uit plichtsbesef,  
wat angstig van nature  
maar dapper in je zelfopoffering,  
ontredderd door de ziekte zonder hoop  
toch zo dankbaar om elk gegund intens  
moment,  
door de dood van ons gescheiden  
steeds aanwezig in wat je hebt gegeven.

Zoals je steeds verlangend uitkeek naar  
ons huiswaarts keren  
blijf nu, genodigd bij de Heer, ons wenken  
naar het eeuwig samenzijn.

«Ik heb zoveel gekregen van zoveel  
mensen : familie, vriend en buur,  
vrienden - collega's van het Wit - Gele  
Kruis en van de gebedsgroep,  
vrienden van de gezinsgroep en van  
Poverello, en elkeen die ik met naam zou  
moeten noemen. DANK voor de steun en  
het biddend medeleven!»

Mia



«Liefhebben is tot iemand zeggen :  
Jij, jij sterft nooit» (G.M.)