

Zalig zijn de barmhartigen, want ze zullen  
barmhartigheid verkrijgen.

†. **BID VOOR DE ZIEL**

van

**Eugeen, Emiel VAN CAUSENBROECK**

echtgenoot van

Antoinette DE CREMER

geboren te St Lievens Essche den 31 October  
1871, en godvruchtig overleden te Ophasselt den  
1 December 1947, versterkt door de H. H. Sakra-  
menten der Stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart

Deze man was een voorbeeldig christen. Sterk  
verkleefd aan den godsdienst, heeft hij altijd  
stiptelijk zijn christelijke plichten vervuld. Hij  
heeft den goeden strijd gestreden, daarom is voor  
hem weggelegd de kroon der gerechtigheid die  
God, de rechtvaardige rechter, hem zal geven.

Hij was een uitmuntende vader, waardig in  
de gedachtenis der goeden te leven; geen werk  
was hem te lastig voor zijn huisgezin en de vrees  
des Heeren leerde hij aan zijn kinderen.

Job 8 - Tob 1

Duurbare echtgenoot. wees niet bedroefd over  
mijn heengaan, we hebben samen den Heer ge-  
diend en in Hem gehoopt, we zullen er elkander  
terugzien. Beminde kinderen, kleinkinderen en  
bloedverwanten, vaartwel, troost U en stelt uw  
vertrouwen op God want Hij slaat niet zonder  
te zalven. Ik dank U voor de liefdevolle zorgen  
waarmede Gij mijn lijdensbed hebt verzacht. De

Heer zal het U vergelden. Bidt voor mij en tot  
wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen U.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid  
(300 d afl.)

Uitgever R. De Vos, Ophasselt

---

De Families VAN CAUSENBROECK

DÉ CREMER

DE BOE

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hen betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

---