

Mijn Vader erkent U,
kom en neem bezit van het Rijk
dat voor U bereid is. (Mt. 25-34)

†

TOT VROME GEDACHTENIS
aan Juffrouw

Julienne, Rachel Van Causenbroeck

geboren te Ophasselt op 27 maart 1907 en
godvruchtig overleden te Ninove op 4 sep-
tember 1981. Gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Als een engel van vrede heeft zij midden
onder ons geleefd : vriendelijk en eenvoudig,
liefdadig en verduelig heeft zij het geluk
rond haar verspreid. Daarom was zij door
God en de mensen bemind.

Zij was een vrouw met een groot geloof, dat
zij van haar jeugd af vurig heeft beleden en
beleefd. Bedeeld met bijzondere gaven naar
geest en hart wijdde zij een groot deel van
haar leven aan de opvoeding van de jeugd.
Onwankelbaar was haar trouw aan de Kerk.
Dienstbetoon en hulpvaardigheid waren spon-
tane uitingen van haar evangelische gericht-
heid.

Met moederlijke bezorgdheid was ze steeds
daar waar mensen in nood waren. Met een
blij en gul hart gaf ze, zonder berekening,
het beste van zichzelf. Vele jaren heeft zij
midden haar familie geluk en vriendschap
beleefd : zij was dankbaar om de genegen-
heid die zij speciaal van de kinderen mocht
ondervinden.

Haar hart, zo mild en grootmoedig, is nu
stilgevallen, maar haar geest leeft voort onder

ons die haar dankbaar gedenken bij de Heer,
die haar, voor dit rijkgefulde en edelmoedig
leven, beloning zal schenken.

Met haar blijven wij bidden :
«Op U Heer stelde ik mijn betrouwen,
in de eeuwigheid wordt het niet beschaamd».

(Te Deum)

De families :

VAN CAUSENBROECK

en

DE CREMER

danken U voor :

uw innig medevoelen en gebeden