

In uw hand, o Heer,
Leg ik mijn geest en leven neer.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Laurine Van Causenbroeck

echtgenote van Mijnheer

Emiel De Henau

geboren te Ophasselt de 24 april 1905 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen de 4 januari 1962.
Versterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Weer heeft de dood een dierbaar wezen neer-
geveld, onze harten met droefheid vervuld, een
onherstelbare leemte aan de haard veroorzaakt.

Laurine was een beste moeder, immer bezorgd
om het geestelijk en tijdelijk welzijn van haar
kinderen.

Zij droeg 'n zwaar kruis; lang en hobbelig was
haar Calvarieberg, pijnlijk de kwaal die haar ver-
teerde, maar vol moed en betrouwen op God
heeft zij met gelatenheid deze bittere beproeving
gedragen. En nu heeft zij, omringd van haar zo
dierbaar gezin, haar schone ziel door de handen
van Maria aan haar Schepper terug geschonken.

Lieve moeder, uw mond zwijgt nu voor altijd,
maar uw leven spreekt en blijft spreken voor uw
kinderen.

Beminde echtgenoot, hoe gerieft het mij u zo
vroegtijdig te moeten verlaten, liever had ik nog
geleden om met u te kunnen blijven, doch troost,

we hebben het steeds goed gedaan.

Geliefde kinderen, ge verliest de kostelijkste
schat op aarde: uw moeder. Hebt duizendmaal
dank voor de tedere genegenheid en liefdevolle
zorgen waarmede ge me dag en nacht hebt om-
ringd; 'n speciaal dank aan u, Cecile, die mij als
een engel hebt bijgestaan. Dat de goede God er u
om zegene. Eert en bemint uw goede vader al de
dagen van zijn leven. Vaartwel!

En gij, beste familieleden, weest mij indachtig in
uwe gebeden. Dank.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De familiën VAN CAUSENBROECK,
DE HENAU,
DE CREMER,
SOETENS.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt