

Wij danken U Heer God
voor deze mens die zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggefallen
uit onze wereld.

Wij danken U
voor alle vriendschap
die van hem is uitgegaan
en voor de vrede die hij heeft gebracht,
wij danken U
dat hij door zijn leven
gehoorzaamheid heeft geleerd
en dat hij, zo vergankelijk als hij was,
een mens geworden is om van te houden.

Wij bidden U
dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan,
dat wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld;
dat al wat hem heilig was
geëerbiedigd mag worden
door de mensen die na hem komen,
en dat hij in alles wat hij is geweest
tot ons mag blijven spreken
nu hij gestorven is.

Huub Oosterhuis.

HENRI VAN CAUTER

weduwnaar van Mevrouw Jeanne Walkiers,
echtgenoot v. Mevr. Marguerite Cassiman.

werd geboren te Ninove op 24 december 1900
en overleed aldaar op 13 februari 1970.

Mevrouw Marguerite Van Cauter-Cassiman
De Heer en Mevrouw:

André Van Cauter-Boonkens
Anton Keldermans-Van Cauter
Achiël Hendrikkx-Van Cauter

danken namens de familie allen
die in gedachten met hen waren.