

†

Om dankbaar te gedenken
het verdienstelijk leven van

MEJUFFROUW

Irma VAN CAUTER

geboren te Buggenhout op
13 maart 1899 en er overleden (Rust-
huis Herfstdroom) op 11 maart 1985,
gesterkt door de H.H. Sakramenten
der zieken.

Een rustige en zachte dood bekroonde hier
een stil maar gelukkig leven.
Voor wie het leven naar God gericht is,
strekt alles hier op aarde ten goede : ons
tijdelijk leven dient niet om te genieten
noch te profiteren, maar om in dienstbaar-
heid en in kommer het verlossingswerk
van de Heer zelf, verder te zetten en om
het welzijn van de medemensen te be-
vorderen.

Irma was een ernstig en eenvoudig mens,
steeds werkzaam en huiselijk, gemoedelijk
en meelevend met allen die haar mochten
ontmoeten.

Ze heeft de Heer trouw gediend en haar
kristenovertuiging gelovig beleefd. In de
priester die ze zoveel jaren heeft gediend
en bijgestaan, zag zij het beeld van de
levende Kristus die haar ook de kracht
gaf om die levensroeping blijmoedig en
tevreden te vervullen.

Tot in hoge jaren genoot zij gezondheid en
helderheid van geest, maar niemand ont-
snapt aan de wet van verval. Dat heeft
haar nog beter doen inzien dat alles op

de wereld toch maar ijdel en vergankelijk
is.

Ze achtte het niet nodig veel woorden te
besteden aan het goede dat ze deed, maar
door haar gebed en haar plichtsbetrachting
heeft ze voortdurend bewezen dat offer en
dienstbaarheid, doel waren in haar leven.

We bidden U, Heer, dat wij omwille van
haar leven en sterven, met elkaar in plicht
en trouw verbonden blijven en dat Gij
ons ook gunstig en trouw zult blijven.

Dank aan allen voor de genegenheid en
de zorgen die ik op mijn beurt mocht er-
varen in mijn oudere dagen.

Moge de Heer u allen bewaren en be-
schermen.

Gij die me gekend hebt, gedenk me ook
in uw gebed.

De families VAN CAUTER en BLOMMAERT
danken u voor uw gebed en
diep medeleven.

Begraven. Verbeiren

Druk. Robijns