



TOT VROOM AANDENKEN VAN

De Heer

Achille VAN CAUWENBERGE

Weduwnaar van Mevrouw

Maria-Anna VAN DE VELDE

Oud-strijder 1914-1918

Oorlogsinvalide

geboren te St-Maria-Oudenhove op 23 augustus 1888
en godvruchtig overleden in het St-Carolus-Rusthuis
te St-Katherina-Lombeek op 21 maart 1972,
voorzien van het Sacrament der zieken.

Zijn leven is gevuld geweest met allerhande
tegenheden. Hij heeft goede en kwade dagen
gekend, waaronder de oorlog die hij heeft door-
gemaakt als soldaat en verdediger van het land,
waardoor hij als oud-strijder vereremerd, bekend
stond. Hij mag terecht zeggen, God is de Herder
die waakt over mij, steeds hoop ik goedheid van
Hem te ondervinden, ik zal bij mijn God steeds
zaligheid vinden.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, u blijf ik
innig dankbaar voor uw genegenheid, blijf mij
steeds gedenken in uw gebeden.

Eerwaarde Zusters, in u vond ik de goedheid
van de Heer, Hij moge het u honderdvoudig
vergeelden.

.....
De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de
teraardebestelling, had plaats in de parochiale kerk
van St-Katherina-Lombeek op zaterdag 25 maart,
te 10 uur.

Begraaf. Ondern. Vanderheyden, St.-Kath.-Lombeek

De Heer Marcel VAN CAUWENBERGE-VAN DER BRACHT, †

De Heer en Mevrouw Hector VAN CAUWENBERGE-SPEECKAERT
en zoon Robert,

De Heer en Mevrouw Armand VAN CAUWENBERGE-DE BOECK
en zonen Raymond en Etienne,

De Heer en Mevrouw Henri VAN GOSSUM-VAN CAUWENBERGE
en zonen Willy en Eric,

De Heer en Mevrouw Willy VAN CAUWENBERGE-JAMBÉ
en kinderen Werner, Freddy, Sigrîd en Willem,

De families VAN CAUWENBERGE en VAN DE VELDE,

danken U van harte voor de blijken van deelneming
in de rouw en voor uw gebeden.