

Dat zijn zegen ten einde toe op u ruste. De zegening
des Vaders versterkt het huis der kinderen.

†

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mijnheer

Van Cauwenberge Adolf

Weduwnaar van Mevrouw

De Vroede Melanie

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 10 Mei 1864.
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde,
de 25 Juni 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De achtbare ouderling, wiens afsterven wij betreuren, was een goede echtgenoot, een voorbeeldige kristene huisvader die samen met zijne echtgenote gewerkt en gezorgd heeft om zijne talrijke kinderen in eer en deugd op te voeden. Zacht van inborst, opgeruimd van gemoed, gedienschtig en vriendelijk jegens eenieder verwierf hij de achting en genegenheid van allen die hem kenden. Met den apostel mag hij zeggen: "Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten geleefd heb. Ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loopbaan voltrokken, het geloof bewaard, nu verwacht ik de kroon welke de Heer aan zijne dienaren beloofd heeft na dit leven ...

Een erekroon is de hoge ouderdom, die op de weg der gerechtigheid bereikt wordt.

Mijn duurzame kinderen, die mijn vreugde zijt en mijne kroon, leeft altijd als goede kristenen zoals ge van vader en moeder geleerd en gezien hebt: verdraagt elkander in liefde en weest eensgezind door de band des vredes. Toont uwe dankbaarheid tegenover uwe ouders, met voor hen te bidden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën VAN CAUWENBERGE,
MUIJS, DE VROEDE & DE CLERCQ.

Uit: Surdiacourt L., koster, St-Maria-Lierde.