



GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Albert, Arthur  
Van Cauwenberge**

zoon van wijlen  
JOZEF VAN CAUWENBERGE en  
EMMA VAN CEUNEBROECK

geboren te Nederbrakel op 28 februari 1907  
en er overleden op 9 september 1985,  
gesterkt door de gebeden uit de  
zieken- en stervendenliturgie.

Wat er in een medemens omgaat blijft een geheim voor de buitenwereld, en wat de ene mens kan verwerken is voor de andere een struikelblok. Arthur heeft ook veel alleen moeten verwerken in zijn leven dat verliep in eenvoud en werkzaamheid. Het vooruitzicht van hospitalisatie werd hem te zwaar.

Alleen de Heer die harten en nieren doorgrondt, die de mens door en door kent kan een juist oordeel vellen en Hij is tevens de allerbarmhartigste.

Nu we afscheid nemen van onze overledene, van wie we het schone en goede uit zijn mens-zijn en zijn trouw aan zijn kristelijke overtuiging in herinnering roepen, bidden we voor hem tot de Heer die een God van goedheid is, dat hij moge ingaan in het eeuwig leven, verenigd met al zijn geliefden die hem voorgingen in de dood.

Om uw gebed en medeleven danken U  
de families VAN CAUWENBERGE  
VAN CEUNEBROECK.

Begr.-Crematies A. Marroyen - Kasteelstraat, Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel