

Mijn taak is af, mijn werk volbracht. Ik zal met blij verlangen het loon uit Gods hand ontvangen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Alfred VANCAUWENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Irma FLAMAND,

geboren te Everbeek op 10 november 1885
en er godvruchtig overleden
op 27 Januari 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een rechtschapen man, een vader, trouw en bezorgd is naar het Vaderhuis gegaan. Zo een leven is edel en groot in al zijn eenvoud. Zo leven is zich voorbereiden op de dood en zo een dood is geen einde maar een begin van een ander en eeuwig leven. Immers, wij veranderen van woonst en zullen altijd met God leven, want onze verdiensten nemen we met ons mee.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, gij hebt met mij wel last gehad. In dankbare liefde verlaat ik U. Ik dank U voor alles, uw liefde, uw zorgen. De Heer zal U terugschikken wat ik nu niet meer kan.

Weest niet bedroefd, want nu heb ik het ware leven gevonden, eens zullen we weer samenzijn voor altijd.

Mijn vrienden en kennissen, ik vraag U een laatste gunst : bidt voor mijn zielerust.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VANCAUWENBERGE, FLAMAND,
DELESTREE, SADONES,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel