



In Gods liefde zal voor altijd rusten

MEVROUW

## Alice VAN CAUWENBERGE

weduwe van de Heer

**NESTOR SPITAELS,**

geboren te Everbeek op 28 november 1882

en er godvruchtig overleden

op 17 januari 1973, voorzien van de HH.

Sakramenten der zieken.

Zoals een rijpe vrucht van de boom valt is deze oude vrouw gestorven. Gerijpt door dat lange leven heeft zij in haar schone oude dag getoond haar geloof en vertrouwen in de Heer te hebben bewaard. Haast geruisloos stil, schuchter en zacht is zij door het leven gestapt. Zij was een echt goed en braaf mens en heeft hard gewerkt. Niemand wilde zij hinderen en trachtte altijd voor iedereen wel te doen.

De Heer, die zovele goede gaven in de dierbare overledene liet uitschitteren kwam in de ziekte tot haar en zij heeft Hem met nederige dankbaarheid en liefdevolle eerbied ontvangen. Moge zij nu ook stil genieten van Gods groot geluk.

Dierbare kinderen, innig dank om uw zorgen en goedheid en moge de Heer U nu ruimschoots lonen voor die bewezen liefdediensten.

Bloedverwanten en vrienden, weest mij in-dachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families SPITAELS, VAN CAUWENBERGE,  
DELESTREE, VAN NIEUWENHOVE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel