

Vrede, aan de mensen van goeden wil!



BID VOOR DE ZIELERUÏST

van Mevrouw

Alice van CAUWENBERGE

echtgenote van Mijnheer

AUGUST KENNOF

geboren te Strijpen. op 18 mei 1897 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Zottegem, op 15 januari 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Dit leven is een pelgrimage naar het eeuwig hierna-
maals, waartoe men elk ogenblik kan geroepen worden.
Getuige daarvan de dierbare overledene die, hoewel
reeds maanden beproefd door de ziekte, nog schielijk
naar haar Schepper is teruggekeerd. Doch zij moest niet
vrezē; zij was bereid omdat zij leefde in de vreze en
in de liefde des Heren.

Zij was een zeer kristelijke vrouw, voor wie het ge-
bed was als de geestelijke ademhaling van haar ziel;
zij stichtte haar man door haar deugd en verdraag-
zaamheid, haar bezorgdheid om het welzijn en het ge-
luk van haar gezin.

Duurbare echtgenoot, pijnlijk valt u deze plotse
scheiding: wij waren zo met elkaar vergroeid. Gods
wegen zijn echter de onze niet, wij buigen het hoofd en
bidden vol berusting «Onze Vader, die in de hemel
zijt... Uw wil geschiede op aarde als in de hemel
Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren».

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft trouw
aan wat mij heilig is en zoekt steun bij elkaar om
kloekmoedig ook nog dit offer van deze vroege schei-
ding te dragen. Wat ik hier op aarde voor u niet meer
kan zijn, hoop ik honderdvoudig te zijn van uit de
hemel. Gedenkt mij allen samen in uw vroom gebed.
Het zal mij troosten en u veilig stellen in de moeilij-
heden van het leven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Heer August KENNOF;

De Heer en Mevrouw Gilbert KENNOF-VANDRIESSCHE,

De Heer en Mevrouw Victor LE NOIR-KENNOF,

Mejuffer Claudine KENNOF,

De Jongeheer Paul KENNOF,

De Jongeheer Claude LE NOIR,

De Heer en Mevrouw Gilbert VAN CAUWENBERGE-DE CLERCO,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw Eugēen
KENNOF-DE BRUYNE,

De families VAN CAUWENBERGE, KENNOF, DE SUTTER, DE BRUYNE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
HUN ROUW.