

"Eenmaal zal dit vernederd
lichaam weer verrijzen."



**EERVOL EN DANKBAAR AANDENKEN VAN
DE HEER**

**Antoine-Jozef
VAN CAUWENBERGE**

weduwnaar van Mevrouw
Zoë DE WAELE

geboren te Everbeek op 16 september 1896 en
in de vrede van de Heer overleden te Opbrakel
op 7 januari 1969, gesterkt door de H. Sa-
kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

ODUSTRIJDER VAN OORLOG 1940-1945.

Lid van de Xaverianenbond - van de confrerie
van het H. Hart en van de plaatselijke boeren-
gilde.

Laat uw dienaar in vrede gaan, O Heer, —
"Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zij vertrouwt uw Woord en Uw Beloften,"
om het heil te aanschouwen dat weggelegd is
voor dezen, die U trouw hebben gediend.

Het kostbaarste erfdeel dat een stervende
vader aan zijn dierbaren kan achterlaten, is
de getuigenis van een onberispelijke levens-
wandel en van een trouwe plichtsvervulling.
Zijn beroep viel hem zwaar en eiste de volle
inzet van al zijn krachten, voor dag en dauw
tot laat in de avond, door alle weer en wind
heeft hij zijn leven gewijd aan de arbeid in
Gods schone en vrije natuur. Arbeid adelt!
Hij hield van hard werken, was fier en trots
op zijn werk, het was voor hem een vreugde
en een zegen... Wat was hij langen tijd sterk
en krachtig, vergroeid met de open natuur,
begaafd met een gezond verstand, een scherp
doorzicht, waren de grote gaven, waarmee hij
zijn gezin heeft opgewerkt. Vol vertrouwen op
Gods leidende Voorzienigheid, heeft hij de zor-
gen van het leven aanvaard en met moed ge-

dragen. Hij was een rechtschapen man, met
vaardige handen en een wijs verstand, gezwind
en vatbaar voor guitige luim en leute. De be-
proevingen, die hem niet gespaard bleven, wist
hij bereidwillig en met kristelijke onderwerping
uit Gods Vaderhand te aanvaarden en wanneer
een slepende ziekte en de jaren, hem keer op
keer, na een heelkundig ingrijpen zijn kamer
dwong te houden was dat zijn grootste kruis.
Met een kristelijke berusting en gehele over-
gave echt gelukkig voelde hij met het jaarende
zijn krachten begeven, en zoals de sterke
etik niet weerstaat aan de storm, zo kon hij als
de felste man, met zijn kloek gestel en vevig
karakter niet weerstaan aan de Dood. Zacht
en rustig, betrouwend op Gods barmhartigheid
is hij tot het eeuwig leven ingegaan.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik hield
veel van U allen en had slechts een bekommer-
nis : te mogen zien dat het U allen zeer goed
ging in het leven. Blijft eerlijk en oprecht
werkzaam. Blijft trouw aan wat vader en moe-
der U hebben doorgegeven.

Georgette en mijn zuster, aan de Heer toe-
gewijd, Eerw. Zuster van het Wit-Gele Kruis,
hebt dank voor uw engelachtig geduld en uw
zalvende balsem van uw liefdevolle en aanhou-
dende zorgen. De heer lone het U en zegene
U in zijn mildheid en goedheid.

Eert uw vader en uw moeder, in een dank-
baar en vroom gebed.

En gij allen die mij gekend en ontmoet hebt,
die hartelijk genegen was en gaarne van dienst
was, gedenk me in uw gebeden.

**VREDE OP AARDE AAN ALLE MENSEN
VAN GOEDE WIL.** Tot weerziens bij de Heer !

De families **VAN CAUWENBERGE, SPITAEELS,
DE WAELE** en **VAN DEN HEEDE**,
zeer erkentelijk voor uw bliken van kris-
telijke deelneming, danken U.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.