

O Maria, mijn hart heeft U altijd bemind,
mijn tong heeft U altijd geloofd, Wees nu
mijn bescherming.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Avila, Maria
VAN CAUWENBERGE

weduwe van

Mijnheer Pieter, Cyriel BOUSARD,

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 15 sep-
tember 1888 en plotseling in de Heer ont-
slapen te Zottegem, de 1 augustus 1968, ge-
zalfd met de H. Olie in extremis.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
Godvruchtige Genootschappen.

Deze duurzame overledene was een brave
echtgenote en Moeder waardig voort te leven
in de gedachtenis van allen die haar kenden
en om haar deugden hebben geprezen.

Godsvrucht, werkzaamheid en toewijding
waren de kenmerken van haar leven. Stil,
eenvoudig in stichtende vroomheid wandel-
de zij door het leven. Zij waakte over de
omgang van haar huis en bestuurde het op
een voorbeeldige wijze. Haar kinderen bracht
zij op in de vrees des Heren en plantte in
hun hart de liefde tot het goede. Haar kin-
deren waren steeds haar troost en vreugde.

Met een zoete troost voor een moeder te
mogen denken dat zij al haar plichten be-
hoorlijk heeft volbracht en al haar krachten
heeft besteed om de goede gang van haar
gezin en de opvoeding van haar kinderen
die haar rechtmatig bewenen.

Haar haastige en onvoorziens dood bedroeft
ons, maar haar gedachtenis zal ons een ver-
troosting blijven. De Heer heeft haar dan
ook niet onvoorbereid gevonden en laten
wij hopen dat zij reeds haar loon ontvangen
heeft.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij
weet hoe ik onder U geleefd heb, de Heer
dienende in alle oetmoed, hoe ik nooit op-
gehouden heb U te leiden tot het goede door
woord en voorbeeld. Doe altijd gelijk gij
van Uw vader en van mij hebt gezien en de
vrede des Heren zal onder U blijven. IJbt
dank voor uw liefde en verkleefdheid, en
blijft bidden voor ons met uw kinderen en
eens vinden we elkander terug in de geluk-
zalige eeuwigheid.

Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden,
blijft ook gij mij steeds gedenken in uw da-
gelijkse gebeden tot God en onze hemelse
Moeder Maria.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(100 d. afl.)



Mijnheer en Mevrouw Joël WITTEBROOD-
BOUSARD en kind,

Mijnheer en Mevrouw Marcel BOUSARD-
VAN CROMBRUGGE en kinderen,

De familiën VAN CAUWENBERGE, BOUSARD,
PANDELAERE en VAN PAEMEL,

**danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.**

Drukk. De Beiaard.