

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CELINA - THÉRÉSIA VAN CAUWENBERGE

weduwe van Mijnheer

KAMIEL ROUSSEAU

geboren te Nederbrakel, de 22 september 1880,
en er godvruchtig overleden de 2 september 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Geen veiliger weg tot de Hemel dan de weg van een
kristelijk leven. Hetgeen men voor de wereld doet
vergaat met de wereld, maar hetgeen men voor God
doet zal eeuwig duren.

Zoals zij leefde zo is zij ook teruggegaan naar de
Heer. Kalm en gelaten, geheel aan God overgegeven,
is zij zacht van ons gescheiden om beloond te worden
voor het goed dat zij gedurende haar leven hier op
aarde heeft gedaan.

Laten wij bidden voor haar zielerust :

„Gedenk ook, Heer, al diegenen die met het geloof
gemerktekend, vóór ons zijn heengegaan en in vrede
rusten. Geef hun, Heer, en allen die in Kristus ont-
slapen zijn het verblijf van verkwikking, licht en
vrede. „

Duurbare kinderen, in woorden kan ik u niet meer
zeggen hoe dankbaar ik u ben. Gij hebt mij omringd
met kinderlijke liefde en tedere zorgen. Blijft nu
verder aan elkander gehecht, leeft godsdienstig en
vroom, en blijft voor uw dierbare ouders bidden.

Aan de Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis
mijn beste dank voor de toegewijde zorgen.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Dr De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470



De Familiën VAN CAUWENBERGE,
ROUSSEAU,
DE RIDDER,
DE CREMER,

zeer gevoelig aan de genegen bliken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.