

Ze was ons dierbaar op aarde, vergeten we ze
niet na haar dood. (St.Christ.).



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER**

Claire Marie Rose

VANCAUWENBERGE

dochter van René en wijlen Maria CLINQUANT

geboren te Everbeek de 20 april 1939 en overleden
te Leuven de 31 maart 1966, voorzien van de
H.H. Sakramenten.

Heer, de dagen van een mens zijn korter dan
hij denkt. Gij hebt haar die ons dierbaar was,
van ons weggenomen. Geef ons de moed en
genade om gelaten te kunnen bidden : Onze
Vader... Uw Wil geschiede.

Plots heeft de dood haar in de volle bloei van
't leven geraakt en haar lijdensweg begon. Dag
in dag uit naderde langzaam de dood met haar
steeds toenemende eindeloze smarten. Door bo-
vennatuurlijke liefde ontstoken offerde ze haar
zwaar lijdenskruis op. Zo werd ze martelares
uit liefde. God alleen die de ziel doorschouwt,
weet welke verdiensten zulke uitgelezen zielen de
eeuwigheid indragen.

Vader, broer en zuster, eens was ik uw trots.
Ik wil nu nog uit de hemel uw troost zijn. Veel
last hebt ge met mij gehad; ik dank U voor de
liefdevolle zorgen die gij mij onverpoosd betoond
hebt. Zijt gij een steun voor elkaar en bidt voor
mij die U zo zeer beminde. Mijn vrienden en
kennissen weet dat niemand U verjagen kan uit
het paradijs mijner herinneringen. Mocht ook ik
daar een klein plaatsje behouden bij U, vooral
wanneer gij bidt.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families VANCAUWENBERGE en CLINQUANT,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek