

Zij was uw kind, o Maria,
Toon dat Gij haar moeder zijt !

†

Wil in uw gebed de ziel gedenken
van Mevrouw

Clothilde VAN CAUWENBERGE

Weduwe van Mijnheer

Edmond Van Den Berge,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 28 Januari 1860
en er godvruchtig in den Heer ontslapen, de 1 Juni
1951. Zij ontving de laatste H.H. Sacramenten der
stervenden.

De « moeder » is heengegaan. Ja, dat was ze :
moeder, ongekunsteld, echt en waar, een moeder
die het leven gaf aan zoveel kind'ren... die ge-
zwoegd en getobd heeft voor haar gezin tot ze oud
geworden niet meer kon. Dan kwamen nieuwe
slagen... haar man en enkele harer kinderen gingen
heen. Haar kracht om dit al te dragen putte ze in
haar gebed. Groot is een moeder die godvruchtig
en heilig leeft, die liefde en goedheid is voor an-
deren.

Toen ze haar einde voelde naderen was ze geheel
onderworpen en zachtjes is ze heengegaan op het
feest van 't H. Hart van Jezus, biddend tot haar
Engelbewaarder en O. L. Vrouw.

Mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren, broers en familie, lang heb ik midden U mogen
vertoeven, we danken God hierom, doch eens komt
toch de scheiding tot we allen weer verenigd zijn
hierboven.

Hi. Hart van Jezus, bidt voor mij.

R. I. P.

Uitg. De Croo, Steenhuize, t. v. der Missiën.

De familiën VAN DEN BERGE,
VAN CAUWENBERGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.