

Wij aanbidden U, Kristus en loven U,
omdat Gij door uw Heilig Kruis
de wereld hebt verlost...



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Cordula VAN CAUWENBERGE

weduwe van de Heer Kamiel HOEKMAN,

geboren te Oprakel op 6 december 1896
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
klinik te Brakel-Oprakel op 11 maart
1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Na een schoon dienend en verdienstvol
leven heeft onze dierbare overledene, met
een gerust gemoed en een serene glim-
lach haar schone ziel aan de Schepper te-
ruggegeven. Hoe goed en deugdzaam is het
te kunnen terugblikken op een leven dat
verliep in liefde en trouw aan de Heer en
in de geborgenheid van Gods Voorzienig-
heid.

Daarom is er naast de begrijpelijke droef-
heid om haar heengaan, vóór alles onze
oprechte dankbaarheid in de rouw. Met een
nietsontziende moederlijke en grootmoeder-
lijke toewijding en bezorgdheid, heeft ze
zich in eenvoudige oprechtheid en dienst-
baarheid voor haar kinderen en allen die
haar zo nauw aan het hart lagen, haar le-
ven gegeven en geofferd voor ieders ge-
luk en welzijn.

Ze was een gelukkige moeder; haar kin-
deren en kleinkinderen hielden zoveel van
haar en dat te ondervinden maakte haar
zo blij en zo fier: de beloning en bekro-
ning van al haar goede zorgen.

Zoals haar leven stil en rustig is ge-
weest, zo was haar heengaan uit ons mid-
den. Ze zag wel de weemoed van haar
geliefden, die haar steeds omringden bij
haar ziekbed en er kwam over haar een
gelatenheid en vrede en een stil verlangen
om naar de Heer te gaan.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
familieleden, aan mijn geluk hier op aarde
is een einde gekomen. Ik dank U allen
voor alles wat U voor mij geweest en
gedaan hebt, zoveel genegenheid en vriend-
schap heeft me diep gelukkig gemaakt. Hoe
kan ik Mariette en haar gezin danken voor
hun liefde, hun dienstbaarheid en goede zor-
gen gedurende mijn lang en gelukkig leven,
voor mijn schone oude dag, mijn zoete
thuis.

Duizendmaal dank, ik zeg U allen geen
vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer,
ons eeuwig Paasfeest.

De families

VAN CAUWENBERGE, VAN WIJMEERÿCH,
HOEKMAN, VAN HAEZEVELDE,

danken U.

Namis: zondag 1 april 1984 om 10 uur.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel