

Heer, uw Wil geschiede...

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Cyriel Van Cauwenberge

echtgenoot van Mevrouw
Emma VANDERBRUGGEN,

geboren te Opbrakel de 3 november 1897 en er
godvruchtig overleden de 5 januari 1961,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Laten wij, ook in deze harde beproeving, de
plannen van Gods Voorzienigheid prijzen en laten
wij dikwijls bidden : geloofd zijt Gij, o Heer, want
alles wat Gij doet is goed.

Op U, o God, heb ik gehoopt in mijn arbeidzaam
leven, in eeuwigheid zal ik niet besehaamd worden.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar
zijn op reis naar het eeuwig vaderland.

Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord,
in geen mensenhart is ooit opgekomen, wat God
bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.

Dierbare echtgenote, al te vroeg moet ik u ach-
terlaten op deze wereld, maar Onze Lieve Heer zal
u troosten in uw eenzaamheid, als beloning voor
de liefdevolle zorgen, die ik dag en nacht van u
ontvangen heb. Beminde dochter, schoonzoon en
kleinkind, weest gij nu de steun van moeder, in
mijn plaats. Dierbare broeder, en gij vooral, mijn
zuster aan de Heer toegewijd, verleent mij de hulp
van uw dagelijkse gebeden. Alle familieleden, vrien-
den en Eerwaarde Zusters, die ik zo gaarne door
mijn arbeid heb gediend, bewaart mijn aandenken
door uw vurig gebed. Tot weerziens in Gods za-
ligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



Voor de steun van uw gebed voor de ziel
van haar overledene ; voor de troost van uw
medevoelen in haar rouw dankt u de familie
VAN CAUWENBERGE-
VANDERBRUGGEN.

De Croo, Opbrakel.