

Jezus ! Maria ! Jozef.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN ZALIGER

## Cyriel Van Cauwenberge

WEDUWNAAR VAN ZALIGER

**Catharina Malfroot**

*geboren te Steenhuyze, den 14<sup>n</sup> Februari 1868 en  
rustig in den Heer overleden te D'Hoppe-  
Vloesberg, den 16<sup>n</sup> December 1948, voorzien  
van de laatste H. H. Sacramenten.*

« Verblijd, o Heer, zijn ziel door Uw Aanschijn, en wil zijn vroegere ongerechtigheden niet gedenken, want al heeft hij gezondigd, toch heeft hij het Geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet verloochend maar beleden, en heeft hij de ijver voor God in zich gehad, en God, die alles geschapen heeft, getrouw aanbeden. »

De duurzame overledene is door het leven gegaan stil en eenzaam, zijn nederige taak met zorg en ijver vervullend, zonder zich te storen aan het ijdel gepraat der mensen. Hij mocht in waarheid over zich zelf getuigen : ik heb mijn dagelijks brood niet in ledigheid geëten... Rust heeft hij eindelijk gevonden in een zaligen dood dien hij, na ernstige voorbereiding, zonder schrik heeft zien aankomen.

Mijn duurzamen, deze is de laatste wens van uw Vader : Vreest God, weet God getrouw, vergeet nooit dat ook het langste leven spoedig tot een einde komt en dat EÉN ZAAK alle « zaken » oneindig overtreft : in vriendschap te sterven met den Eeuwigen God !

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! (300 d. afl.)

*Vloesberg Bosch, druk., C. Depessemier*

Een milde troost waren ons Uw blijken van  
kristelijke deelneming bij het afsterven  
van Hem die ons zoo dierbaar was.  
Daarvoor danken wij U innig.

Juffer MARIA VAN CAUWENBERGE ;

Den heer HECTOR VERSCHELDEN-VAN CAUWENBERGE en  
zijne kinderen ANTOINETTE, MARIETTE, CHRISTIANE en YVETTE ;  
Den heer en Mevrouw FLORENT VAN CAUWENBERGE-VER-  
SCHELDEN en hunne kinderen DIANE, RAOUL en LIBANNE ;  
De families VAN CAUWENBERGE-MALFROOT, KETSMAN en  
VAN DEN BERGHE.