

RUST IN VREDE !

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

**Eliane - Hortense - Marie
VAN CAUWENBERGE**

*geboren te Leupegem op 25 augustus 1931; na het
ontvangen van de sacramenten van de zieken over-
leden in de St Andrieskliniek te Tielt op 20 augustus
1975*

Diep in dit betrekkelijk korte leven was ingeprent de stempel van het lijden en het kruis: In het eeuwig leven zal dit haar ereteken zijn dat haar zo gelijken doet op Christus; die gezegd heeft: «Als iemand Mij wil volgen; moet hij zijn kruis opnemen» Dat heeft de overledene opgenomen met moed en gelatenheid in de vele tegenslagen van haar leven in de kommer, zorgen en onbegrip

Voor de dood staan wij mensen machteloos. Daarom wenden wij ons - met onze droefheid en onze vragen - tot God en bidden wij tot Hem: Hij kan ons troosten: Hij kan ons nieuwe hoop geven: Want in Hem hebben wij een Vader; die de eeuwige dood van een mens niet wil

Dierbare kinderen moeder verlaat U al te vroeg stelt uw vertrouwen op vader; mijn lieve broeder en zuster: Na de onweerswolken zal de zon weer opstaan en nieuw licht; sterkte en troost in uw beproefde leven brengen

Hebt dank allen die mij dierbaar waren; die mij zoveel genegenheid en zorg hebben getoond in mijn pijnlijke ziekte

Ik neem afscheid van U tot wij eens te samen na dit tranendal weer verenigd zullen zijn in vriendschap en liefde voor altijd

Dat zij in vrede ruste: Amen

Haar kinderen SIBYLLE en IGOR
Heer Gaston VAN CAUWENBERGE
De Heer en Mevrouw Bertrand

VAN CAUWENBERGE-VAN OVERMEIREN
Jonge Heer Annick VAN CAUWENBERGE
Jonge Heer Alain VAN CAUWENBERGE

De families VAN CAUWENBERGE - DE STAUTE

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming in de rouw die hen treft.**

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde