



*Bedroefd om zijn heengaan,  
dankend om wat hem bezielde,  
hopend op een eeuwig wederzien,  
nemen wij afscheid van :*

DE HEER

*Emiel*

**VAN CAUWENBERGE**

weduwnaar van mevrouw Julia POLLEZ

geboren te Nederbrakel op 12 mei 1908  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 2 oktober 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

*De familie dankt U om uw gebed  
en om uw blijken van meelevens.*

Dank aan de verpleging " Bond Moyson ".

Namis : vrijdag 24 oktober 1997 om 18.30 uur.

Rouwl. Funer. & Druk. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

*" Is er soms onder u een vader  
die aan zijn zoon een steen zal geven,  
als deze hem vraagt om brood? " (Lc. 11,11)*  
God wenst dat wij elkaar goede gaven geven.  
Hij verwacht dit van elk van ons.

Emiel heeft getracht die parabel  
in zijn leven waar te maken.  
Zijn goedheid en vriendelijkheid  
gingen uit naar alle mensen.  
Door zijn liefde en toewijding  
was hij een lichtend voorbeeld  
van schoonmenselijkheid en solidariteit.  
Warme aandacht en zorg voor de zijnen -  
zijn kinderen en kleinkinderen - sierden hem.  
Zijn innemend en vriendelijk karakter  
waren het middelpunt van zijn bestaan,  
zowel thuis als in de grote familie,  
als bij de vrienden.

*We zullen u missen, vader, pépé Miel,  
we zullen u missen om uw steun voor ons,  
om uw voorbeeld aan ons.  
We zullen u missen ... op vele momenten.  
Maar we bewaren uw beeld in onze harten,  
voor altijd.*

*Lieve kinderen en kleinkinderen,  
heb dank om al uw attenties,  
om al uw zorg voor mij, gedurende 21 jaar.  
Gij vooral, m'n dochter Marie, die samen  
met uw zuster, broers en de thuisverpleging,  
8 jaar lang ervoor gezorgd hebben  
dat ik veilig en wel thuis mocht blijven.  
Beste familie, vrienden en burens, ook u dank  
ik om de genegenheid en de vriendschap.*

Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vrede.