

De rechtvaardige sterft gerust, want hij is zeker van de beloning die hem wacht.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Emile VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha, Dorothea DE CUBBER,

geboren te Elst op 12 augustus 1886
en plotseling overleden te Brakel-Elst
op 31 juli 1977, bediend met het
H. Oliesel « in extremis ».

Treed niet in het gericht met uw dienaar,
Heer; want geen mens zal bij U rechtvaardig
bevonden worden, tenzij hem door U ver-
giffenis geschonken worde.

De dierbare overledene was een mens die
door zijn gulheid en openhartigheid de gene-
genheid en waardering van zijn medemensen
verwierf. Minzaam in zijn omgang en bereid
te helpen deed men dikwijls beroep op zijn
welwillendheid.

Zijn onverwacht heengaan zal door familie-
leden en vrienden diep aangevoeld worden.
Zijn aandenken zal ongetwijfeld in ere gehou-
den worden.

Bemide echtgenote en kinderen, op onver-
wachte wijze wordt een einde gesteld aan
ons geluk. Samen hebben wij gewerkt en

goede dagen gekend. Samen hebben wij ge-
leden en gestreden, vooral door het verlies
van onze grote kinderen. Laat dit alles nu
verder rusten en laat de barmhartige sluier
van de tijd en het gebed erover heengaan,
die heelt en geneest, die alles toedekt en
verslijt.

Een raad geef ik U nog : wees in uw ver-
der leven liefst de goede dagen indachtig die
wij samen hebben doorgebracht, dan zult gij
nog zo moedig zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, vaart-
wel en hartelijk dank voor wat gij in Kris-
tus' naam voor mij hebt gedaan.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families VAN CAUWENBERGE, VAN WAM-
BEKE, DE CUBBER, JOOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel