

*Moge het koor der engelen
U met vreugde ontvangen.*

Deze tekst uit de uitvaartliturgie bidden wij in geloof en vertrouwen voor

ERIK VAN CAUWENBERGE

zoon van Hubert en Lucienne Pevenage.

Geboren te Geraardsbergen op 27 augustus 1958 en in de Heer ontslapen te Goferdinge op 18 juli 1987, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Bezinning voor gehandicapte mensen en hun vrienden in de samenleving:

Leven heeft zin als je voelt dat je iets waard bent, voor jezelf en voor enkele andere mensen.

Leven is een genot als je je niet anders moet tonen dan hoe je bent.

Leven is een kracht als de angst voor morgen verdwijnt, als je een realistische toekomst voor je weet.

Leven met een handicap is een gegevenheid met eigen bronnen van pijn en geluk, met een eigen zingeving.

Leven met een handicap is groeien naar aanvaarding zonder berusting, in de warmte van menselijke ontmoeting, in het licht van de dagelijkse samenleving, nu en morgen.
(Ben Wuyts)

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

De handicap van Eric is nu voltooid verleden tijd. Voortaan deelt hij in de glorie van de Heer waar geen rouw, geen gewezen en ook geen handicap meer zal zijn. Onhoorbaar ja, maar des te meer voelbaar horen wij hem nu zijn dank uitspreken voor de jarenlange mateloze inzet, zorg en kommer van zijn medelijdende ouders en voor de onverbeterlijke toewijding die hij van zijn lieve zuster mocht ervaren.

Voor al diegenen die met hem zijn werken leefwereld in Landegem hebben gedeeld, directie en vrienden-werkmakkers, zal hij ook de Heer dankend bidden om de joviale sfeer, de gemoedelijke omgang en de wederzijdse waardering die men er voor elkaar opbrengt.

En allen die hem op een of andere wijze hebben bemoedigd, of een straaltje zon in zijn hart deden oplaaien en hem een blijk van vriendschap en genegenheid hebben geschonken, mogen zich verheugen in Gods woord: "Wat gij aan een van de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mijzelf gedaan".

*Om uw aanwezigheid op zijn uitvaart,
om uw gebed voor hem en voor ons,
of om uw bliken van deelneming in hun
rouw danken U de families*

VAN CAUWENBERGE en PEVENAGE.