

'Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer 'k geloof, waarom staat Gij mij tegen?'

Tot aandenken aan de Heer

Ewald VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Jeanne De Meulemeester

geboren te Nederbrakel op 11 oktober 1912
en onverwacht overleden
te Zwijnaarde op 2 mei 1980.

Gesterkt door het machtig en hoopvol
gebed van de Kerk.

Hard, brutaal en onverwacht heeft de dood toegeslagen. We zijn radeloos, het hart vol verdriet, pijn en herinneringen, verlamd, zoekend naar houvast bij elkaar en in ons geloof. Maar dit is niet gemakkelijk. Want ons geloof wordt nu ontdaan van elke vanzelfsprekendheid en moeiteloosheid. Het wordt pijnlijk en te veroveren op zoveel verwarring en zelfs protest. Menselijke vragen komen nu aanstormen tegen de mooie dingen die we zeggen te geloven. Protesterend vragen we : waarom ? Wat is de zin van dit alles ? Waarom mogen mensen van elkaar houden, zo diep en teder, als dit uitloopt op blijvend verlies ? Mag een mens dan nooit gelukkig zijn ?

Voor een deel vinden we het antwoord op deze vragen in onszelf. Deze dierbare overledene zal ons nooit voorbijgaan. Wij zullen hem blijven kennen. Hij is gegrift in ons hart en geheugen. Altijd zullen we weten : wij houden van elkaar. Het is goed

wat we met elkaar mochten beleven en opbouwen. Dit kan niemand ons ontnemen. Maar het echte antwoord ligt toch verder, bij Hem die alles bewaart en niets verloren laat gaan, als het om liefde en om mensen gaat. Onze God trekt zich de mens aan in zijn diepste onmacht en verwijdering, in de dood. Dit heeft Hij ons getoond in Jezus Christus. Hij is geen god van doden, maar van levenden. Hij komt gestorven medemensen tegemoet met verrijzenis en eeuwig leven.

Dit is geen pasklaar en moeiteloos antwoord. Want God vult de leegte niet die een dierbaar mens nalaat. Uit diep respect voor de betekenis van die mens voor ons laat God die leegte open. Zo helpt Hij ons de gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het in pijn ; en verwijst Hij ons naar de volheid van : hij is niet meer hier ! Hij is verzezen !

Mevrouw Ewald Van Cauwenberge,
geboren Marie-Jeanne De Meulemeester,
Walter Van Cauwenberge-De Temmerman,
Eddy Van Cauwenberge-Van Hautegeem,
Luc Van Der Donckt-Van Cauwenberge,
Guido Van Cauwenberge en verloofde,
Kristine Van Cauwenberge en verloofde,

Bedanken

Namis op zaterdag 17 juni te 19.30 u.
in de St. Eligiuskerk te Eine.