

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



Gedenk in de Eucharistieviering en in uw gebeden de onsterfelijke ziel en dienaar van

DE HEER

Frans VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van mevrouw

JULIA DEVOS

geboren te Oprakel op 8 juni 1922 en er godvruchtig overleden op 1 maart 1968, gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Xaverianenbond en H. Hartbond.

Bij het begin van de Vasten ingezet met een askruisje, staren wij zwijgend, overstelpt door smart op de broosheid en de ondergang van een jong mensenleven. Daar is zo weinig nodig om dat felle leven en het gedroomde mensengeluk te breken. 'n Ziekte die onmerkbaar aansluit, gaat onverstoobar haar gang langs lijden en dood.... God roept zijn mensen langs wondere wegen naar zijn eeuwig Vaderhuis.

Wij hebben Frans gekend als een eenvoudig, bezorgd en naarstig man. Hij was een gekende figuur en geliefd medeburger in ons dorpsleven, niet altijd was het leven gemakkelijk voor hem. na 17 jaar ondergronds werk in de mijnen werd zijn gezondheid, zoals vele werkmakers vroegtijdig geknakt, hij kende die vreselijke beroepsziekte en sukkeling er mee verbonden, doch hij droeg moedig gelaten de tegenkantingen van zijn bestaan. Getroffen door een onverbiddelelike en slopende kwaal is hij, door iedereen betreurd, van ons heengegaan.

Met ontroering en diepe droefheid in het hart denken wij steeds terug aan een goede vader en voorbeeldige en trouwe echtgenoot, aan een moedig en opgeruimd kristen man, zo vroeg-

tijdig uit ons midden weggerukt. Zijn mannelijke vroomheid, zijn standvastige trouw aan zijn kristelijk beleefd geloof, de blijvende toewijding waarmede hij altijd aan de opbouw van zijn gezin heeft gewerkt, zijn zoveel dingen die ons doen vertrouwen dat de Heer zijn schone gelouterde ziel in vrede en genade heeft opgenomen.

Lieve echtgenote, Julia, mijn geliefde dochter en schoonzoon, te vroeg, zo onverwachts worden we hier van elkaar gescheiden, ge weet hoe tevreden en gelukkig we wel en wee van het leven hebben gedeeld. Hoe vredig en kalm ik het lijden en dood heb aanvaard. Blijft eensgezind en bidt voor mij.

Beste familieleden en vrienden, alles gaat hier rap voorbij, bereid U voor op een goed einde door een kristelijk leven.

Eerwaarde Zuster van het wit-gele kruis, uw toewijding en zorgen waren een balsem in mijn ziekte. Oprechte dank !

De families VAN CAUWENBERGE, MAES, DEVOS en VANDENABEELE,

danken U hartelijk voor uw gebeden en blijken van deelneming in hun rouw.