



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Georges VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van

Mevrouw Maria VAN HOORDE

geboren te Deftinge op 26 februari 1911 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 12 januari 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Weer wordt een onzer gezinnen stil om'n vader die door de zijnen geacht en bemind werd. Heel zijn leven was hij 'n stille man geweest. Bijna geruisloos voor z'n 78ste verjaardag.

Waar hij werkte of werkleider was, deed hij zijn werk rustig en weloverwogen, gewetens-vol en was dikwijls de eerste en de laatste.

Voor z'n medemensen 'n goede werkmaker, breeddenkend met elkeen tevreden.

De zondag-mis was hem 'n dierbare christen-plicht. Geen onvoorzichtig woord over iemand. Voor de geburen 'n goede medemens. Thuis rustige echtgenoot en vader. Helpen waar hij kon, zonder zich op te dringen.

Ook ouder wordend droeg hij de vertraging der jaren, geholpen door het medeleven van heel het gezin. De laatste jaren waren de moeilijkste.

En zie... plots is hij ingeslapen. Dankbaar om het vele bezoek en waken. Het gebed moge heel het gezin troosten bij het gedenken en heengaan naar daar waar wij allen eens elkaar geloven terug te kunnen en zullen ontmoeten in het licht van Gods eeuwige rust en trouwe liefde. Hij ruste nu in die vrede voor eeuwig.

De families VAN CAUWENBERGE, VAN HOORDE, PREMEREUR en STEVENS

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele