

Hij heeft zich op de Heer verlaten. Ps 21
Dit moge U blijvend doen gedenken de schone ziel van
de Heer

Georges Van Cauwenberge

echtgenoot van Mevrouw

Anna Van Der Linden

geboren te Nederbrakel, op 6 november 1900,
en godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel,
op 9 juli 1969,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Met dezelfde eenvoud waarmee hij de rijk-
gevulde dagen van zijn leven heeft doorge-
maakt, is vader het eeuwig leven ingetreden.
Zijn leven was een voorbeeld van een rots-
vast geloof en een ongeunstelde gods-
vrucht. Hij wist zich kind van God en
zocht zijn steun niet in eigen zwakheid maar
in de kracht van de Vader die in de hemel
is. Bij zijn levensavond werd hij diep be-
proefd om door het lijden zich te louteren
en los te maken uit de banden van het
aardse, zodat hij kon ernaar verlangen ont-
bonden te worden om eeuwig met Kristus
te leven.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, mijn kroon en mijn fierheid, be-
waart mijn aandenken, helpt mij nu door
uw trouwe gebeden.

Beminde familieleden en vrienden, vaartwel
en betoont mij uw genegenheid door een
vurig gebed tot lafenis van mijn ziel.
Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families VAN CAUWENBERGE,
VAN DER LINDEN,
MASSELANG,
VAN PRAET.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470