

In Uw handen beveel ik mijn geest. (Christus)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Gerard Van Cauwenberge

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL BALTHAZAR

geboren te Massemen, de 17 November 1901,
en schielijk overleden te Wetteren, de 16 Juni 1951
gezalfd met H. Olie.

=====
"Waakt, want ge weet niet op welken dag de Heer zal komen.

Dit weet ge wel : als een huisvader wist, op welk uur de dief zou komen, dan zou hij zeker wakker blijven en niet laten inbreken in zijn huis. Weest dus ook gij bereid, want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur. Gelukkig de knecht, dien de Heer bij zijn komst wakende vindt. Voorwaar ik zeg u, Hij zal hem rijkelijk belonen., (Matth. 24, 42-47)

Wij weten niet waarom de Heer deze man in de bloei van zijn jaren en zo onverwacht is komen halen. Wij hopen dat Hij hem wakende zal bevonden hebben en waardig het eeuwig geluk binnen te treden ; want hij was werkzaam en bezorgd om zijn gezin, goed ook voor zijn medemens.

Mijn beste vrouw, op U alleen weegt nu de zorg voor onze kinderen ; ik bid, opdat deze ook uw troost zouden zijn, en opdat onze broeders en zusters en familie u zouden bijstaan in uw taak. Bidt gij allen voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Druk. Clerick, Wetteren



Mevrouw Gerard VAN CAUWENBERGE, geboren
Rachel BALTHAZAR ;
Mejuffer Monique VAN CAUWENBERGE ;
Mijnheer Jaak VAN CAUWENBERGE ;
Mejuffer Emilienne VAN CAUWENBERGE ;
De familiën VAN CAUWENBERGE, STRYMEERS,
BALTHAZAR en BULTÉ,

betuigen U hun hartelijken dank
voor de blijken van deelneming
in hun rouw.