

Geloofd zij Jezus Kristus !



Dit weze U een vroom aandenken aan
DE HEER

Gerard-Jozef Van Cauwenberge

Hij werd geboren te Nederbrakel op 24 juli 1916 en werd teruggeroepen naar het Vaderhuis in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 23 oktober 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de Bakkersbond en van de
Oudleerlingenbond St.-Augustinus.

Het levenslot van een mens is op deze wereld veelal kommer en zorg voor een aards bestaan om tenslotte op een gegeven ogenblik het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit die aardse strijd wanneer hij met het oog op de eeuwigheid zijn aardse taak vervult.

Lange jaren heeft hij gezorgd voor het dagelijks brood. Zijn werklust, zijn eerlijkheid en zijn eenvoudige vriendelijkheid sierden hem en maakten van hem een mens in wie men vertrouwen kon stellen.

In de zachte herfst heeft hij geruisloos deze aarde verlaten en nu staat God klaar

om hem in zijn genadevolle handen te ontvangen.

Beste familieleden, en gij vooral mijn beste zuster, ik dank U om uw kommervolle zorgen en om de hartelijkheid waarmee gij mij in mijn maandenlange ziekte hebt bijgestaan.

Beste vrienden, door een goed gebed blijven wij altijd verenigd in God. Ik reken op uw gebeden en dank U ervoor.

Hij ruste in vrede.

De families VAN CAUWENBERGE,
VAN DE KERKHOVE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukkerij Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel