

H. Hart van Jezus, ons Leven en onze Verrijzenis, ontferm U over haar.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

JUFFROUW

GERMAINE VAN CAUWENBERGE

geboren te Brakel, op 12 januari 1903 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geeraardsbergen, op 11 juni 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families VAN CAUWENBERGE
en MISEREZ,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De diepe zielevreugde die Christus mocht ondervinden in het volbrengen van de Wil van zijn Hemelse Vader heeft hij zo begrijpelijk mogelijk neergelegd in de Bergrede : ... Zalig de zachtmoedigen... die zich ontvankelijk en vol vertrouwen overgeven aan God, die zichzelf schepsels weten en Gods absolute heilswil boven alles stellen... die innerlijk stil zijn geworden, hartstochtelijk verknocht aan de Wil van de hemelse Vader, een houding die onze overledene als geen andere heeft getooid.

Zachtmoedigen... die geen geweld hanteren... die zich niet trachten te handhaven maar trachten dienstbaar te zijn met zachte moed en met de moed van de zachtheid... steeds helpende handen als vertolking van een nederig en zachtmoedig hart... Jezus, maak ons hart gelijk aan het Uwe mag onze overledene voorzeker nu reeds meebidden in de Hemel.

Die sterke zielevreugde die van haar uitging omdat zij de Heer zo dicht benaderde in deze zaligspreking, mocht ieder van haar familie ondervinden in de dagelijkse omgang, mocht ieder lid van de Derde Leeftijd aanvoelen bij ieder samenzijn.

Beste familie, het goede dat wij elkaar hebben toegewenst en betracht vindt reeds op aarde zijn voorsmaak van beloning. Ik dank U voor alles maar in het bijzonder voor uw steun tijdens mijn ziekte. Bidt voor mij opdat ik het U zo spoedig mogelijk moge vergelden door mijn voorspraak bij de Heer.

Goede vrienden uit de derde Leeftijd, blijven wij één in gebed opdat wij het later mogen blijven in de EEUWIGE VREUGDE.

H. Hart van Jezus, heel mijn vertrouwen stel ik op U.