



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Irma VAN CAUWENBERGE

weduwe van de Heer

Servais VERHASSELT,

geboren te Michelbeke op 5 maart 1893 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 16 november 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij hebben hier op aarde geen vaste woon-
plaats, want de dood stelt een einde aan
ons leven en van de tijd worden we over-
geplaatst naar de eeuwigheid. Gelukkig daar-
om de mens die dit leven gebruikt als aan-
loop tot een altijddurend gelukkig-zijn bij de
Heer.

Met vertrouwen mocht onze dierbare moe-
der terugblikken op haar leven en met ver-
trouwen mocht zij de Heer tegemoet zien.
Bidden wij tot God, de Heer van leven en
dood, dat Hij onze dierbare overledene ge-
nadig weze en haar nu lone in de eeuwige
rust en vrede.

Bemide kinderen en kleinkinderen en fa-
milie, ik dank U voor alles wat gij voor

mij geweest zijt, voor alles wat gij voor mij
gedaan hebt en voor uw kimmervolle zorgen.
Bidt tot God dat Hij mij opneme in het he-
mels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN CAUWENBERGE, VERHAS-
SELT, MEERSCHAUT, VAN DER BORGHT,
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel