

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen
en ik ben,
van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan.

(Stijn Streuvels)



DANKBARE HERINNERING AAN

Joseph VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Hendriana MINCKE.

Hij werd geboren te Oprakel
op 1 oktober 1908 en is godvruchtig overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 8 december 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940 - 1945.

In de gezegende leeftijd van 81 jaar, heeft
Joseph aan al wat in dit aardse leven blij-
vend mooi en echt waardevol is, een laat-
ste maal vaarwel moeten zeggen. Een leven
dat getekend werd door eenvoud, geduld,
genegenheid en onvermoeibare werkkraft.
Een leven waarin hij zich inzette voor
zijn gezin, bouwde aan een thuis, omdat hij
wist dat een mens niet kan leven zonder
geborgenheid.

Een leven waarin mens, natuur en dier een
harmonisch geheel vormden.

Zijn grootste vreugde in de herfst van zijn
leven was ongetwijfeld overgrootvader mo-
gen worden. Zijn grootste troost was de ge-
ruststelling dat zijn zieke echtgenote in hui-
selijke kring alle zorgen en liefde geniet.

Vader, afscheid nemen is stilstaan bij de
grote momenten van vreugde en pijn. Het
is met dankbare handen stil meenemen al
wat waard is om niet te vergeten. Gelovig
sterven is afscheid nemen, wel in de tijd
maar niet van het leven...

Mijn kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, ik heb van U veel begrip en goedheid
ondervonden. Leef in eensgezindheid en ge-
negenheid voor elkaar en dat God U daarbij
moge helpen en U bijstaan op uw verdere
levensweg.

De families

VAN CAUWENBERGE, VAN WIJMEERSCH,
MINCKE, VAN MALDERGEM,

danken U van harte
voor uw begrip en medeleven.

Namis : zondag 24 december om 10 u.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel