

Gedenk, o mens, dat ge stof en as zijt, en dat ge tot stof zult wederkeren. (Liturgie van Aswoensdag)

†

Liefdevol aandenken aan
de heer

Julien Van Cauwenberge

echtgenoot van mevrouw
Simonne De Smet

geboren te Elst op 7 juli 1922 en vredig in de Heer ontslapen te Hemelveerdegem op 11 juli 1972, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De dood moeten wij aanschouwen als het einde van onze ellenden, als het begin van ons waar leven en als de terugkeer naar de Vader. – H. Bernardus
Alleen de Heer weet welke lange en smartelijke pijnen deze goede man heeft geleden maar altijd bleef hij moedig. Niettegenstaande alles bekeek hij de toekomst met optimisme. Dat was zijn sterkte. Geliefden, onze God is een God van levenden en Hij wekt in ons het verlangen naar het eeuwig leven. Laat ons dan bidden tot God, onze Vader
Voor onze dierbare overledene Julien :
dat zijn leven, zijn vreugde en lijden, zijn zwakheid en vertrouwen, aanvaard mogen worden door de Heer... laat ons bidden
Voor hen die door dit sterven worden beproefd, familieleden, vrienden en kennissen :

dat God hen mag troosten en opbeuren door zijn aanwezigheid... laat ons bidden

Voor ons allen die hier in deze lijkdienst aanwezig zijn om te bidden. Dat wij elkaar helpen het lijden te dragen door onze fijngevoeligheid en ons diep medeleven... laat ons bidden

God, onze Vader, alles wat ons dierbaar is hebben wij in uw handen gelegd. Geef ons allen wat wij U met aandrang vragen, en toon ons dat Gij tot over de dood heen een God zijt van trouw en barmhartigheid. Door Christus onze Heer.

Dierbare echtgenote, oprechte dank om uw gene- genheid en buitengewone zorgen gedurende talrijke jaren. Geliefde kinderen en kleinkind, hierboven zal ik U gedenken. Beste ouders en familieleden, weest mij indachtig in uw gebed.

O. L. Vrouw van Lourdes zegene U allen.

De families

VAN CAUWENBERGE, DE SMET,
DE CUBBER en DE NORRE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem